

De Marie-Louise

Bart Kaell

Fa **Do**
De Marie-Louise danst op en neer
Fa **Do**
Ze gaat dwars door de woeste orkaan
Fa **Do**
En de huilende wind gaat weer wild tekeer
Fa **Do** **Sib** **Fa** **Rém**
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan

Do
We werpen de netten van 's morgens tot 's avonds
Rém
Een magere vangst, maar je werkt als een beest
Do
Nog twee dagen, dan de veilige haven
Rém **Do**
Dan gaan we aan wal en vieren we feest

Do
De ouwe brengt ons wel naar veiligere oorden
Rém
De meester na God, kapitein van z'n schuit
Do
Hij houdt steeds de koers, verliest nooit het noorden
Rém **Do**
Al ligt hij soms dronken in z'n kajuit

Do
Je valt in je kooi, je voelt je geborgen
Rém
Er knaagt iets in jou, en je denkt weer aan thuis
Do
Je vraagt je weer af: wie zal voor ze zorgen
Rém **Do**
Als 't schip vergaat, met man en muis

Refr. + La la la

Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan